

slow product

# Blomsterkrans

---

woorden: Hedwig den Hartog beeld: Blomsterkrans

Als je iets in huis wilt hebben wat niet te koop is, dan kun je het natuurlijk ook zelf maken. Zo ontstond in november 2016 bij vriendinnen Bineke en Chantana het idee om hun eigen bloemenkransen te maken. En dan niet de traditionele bloemenkrans, maar een natuurlijke, stijlvolle en eigentijdse variant. Dit was het begin van een lang proces dat uiteindelijk hun bedrijf *Blomsterkrans* werd.

Beiden hadden al interesse in tradities, ambacht en duurzame producten die met aandacht zijn gemaakt. Ze werken dan ook met veel plezier aan duurzame en stijlvolle concepten waarin verhaal en ambacht centraal staan. Met hun producten willen ze laten zien dat vernieuwing en traditie heel goed samen gaan. Bineke en Chantana omschrijven *Blomsterkrans* als een levendige poster of mooi schilderij. Een stijlvolle, natuurlijke en speelse decoratie met een bijzonder verhaal. Inmiddels hebben ze een eigen webshop, hangen hun kransen in vele huiskamers en wordt de krans regelmatig gebruikt als decoratie op evenementen, bruiloften en bij fotoshoots.

Na een paar maanden intensief nadenken en het maken van verschillende prototypes, was het ontwerp klaar, hun eigen *Blomsterkrans*. De naam *Blomsterkrans* is Noors voor bloemenkrans. De kransen worden in Scandinavische landen gebruikt bij het Midzomerfeest en bij tradities waarin ze een belangrijke rol spelen. Met *Blomsterkrans* willen Bineke en Chantana design met deze tradities combineren.

Voor het uiteindelijke ontwerp zochten de vriendinnen enthousiaste vakmensen die hun bloemenkransen wilden maken. Alle makers van de kransen zijn gepassioneerd door hun ambacht. Zo wordt de basis van de kransen gemaakt door een Nederlandse wilgenvlechter die het eeuwenoud ambacht in het ontwerp verwerkt. Wanneer de basis van de krans af is, wordt hij met de hand opgemaakt door een bloemstyliste. De bloemen worden allemaal met de hand ingestoken. Hierbij gebruiken ze het liefst zo weinig mogelijk materialen om het simpel en natuurlijk te houden. Alle kransen worden vers gemaakt, waardoor ze mooi indrogen. Elk seizoen worden nieuwe kransen met bloemen passend bij de tijd van het jaar gemaakt. Zo krijg je steeds weer een nieuw ontwerp met een nieuw verhaal. De basis van de krans kan ook teruggestuurd worden wanneer de bloemen zijn ingedroogd. De krans wordt dan weer opnieuw met verse bloemen geschikt.

Het lijkt misschien allemaal niet zo ingewikkeld, maar het hele proces van uitwerken was best een uitdaging. Er zit veel meer achter dan alleen het maken van een krans. Toch halen Chantana en Bineke veel plezier uit hun bedrijf. Ze vinden het mooi dat ze met *Blomsterkrans* iets kunnen toevoegen aan het ambacht. Hun kracht zit in de eenvoud. Deze eenvoud geven zij graag door aan mensen thuis, door met hun kransen de natuur te volgen.

