

De clichés kloppen nu al: ze is verliefd op de skileraar

Ella (3) is de dochter van **Lise** en **Werner** en het zusje van **Allan (6)**. Ze skiet sinds haar tweede en krijgt elke week les op de rolbaan.

AFGROND Lise: 'Bij ons thuis is skiën net zoiets als lopen, zo zijn we het gewend om op de latten te staan. Mijn man en ik skiën en snowboarden en Allan skiet sinds zijn vierde. Vorige winter is Ella begonnen met lessen in Oostenrijk. Je moet eigenlijk drie zijn, maar we hebben gesjoemeld met haar leeftijd. We wilden niet nog een jaar wachten. Na die week kon ze al bochtjes maken en remmen. Ella wil het graag leren, zodat ze met ons kan meedoen. Ik vind het belangrijker dat ze leert in haar eigen tempo en niet bang wordt. Krijg er dan maar weer eens vertrouwen in. Skiën met de kinderen vind ik best spannend. Zo was ik ooit met Allan op een paadje met een afgrond ernaast. Ik was doodsbang dat hij niet op tijd zou kunnen remmen.'

DE JONGSTE 'Zelf ski ik al sinds mijn vijfde en geef ik skiles op de rolbaan. Ik zou mijn kinderen ook wel zelf les willen geven, maar ja, ze luisteren niet naar mij. Ella staat nu elke woensdag een half uur op de rolbaan. Ze is de jongste van haar groep, de rest is vier of vijf. Elke les begint met spelletjes, zodat ze wennen aan de band. En op het laatst doen ze tikkertje, zo leren ze op skischoenen lopen. Ella vindt het superleuk. In het begin wilde ze niet, ze vond het maar eng en had geen idee hoe het werkte, zo'n band. Tot ze de andere kinderen bezig zag. De skischoenen moesten meteen aan en ze vertelde iedereen dat zij ook ging skiën.'

VERLIEFD 'Een voordeel van de rolbaan is dat je geen gedoe hebt met liften en je hoeft je kind niet in een skipak te hijsen. Joggingbroek en skischoenen aan en klaar ben je. Al wilde ze laatst per se een rokje aan om skileraar Jesse te imponeren. Ze is een beetje verliefd op hem. Het cliché van de leuke skileraren is gewoon wáár, ook als je drie jaar bent. Ze vindt het ook prachtig om met haar skihelm op en skischoenen aan in de bakfiets te zitten. Zo hebben we haar broer eens van school gehaald, hartje zomer. Dit winterseizoen staat onze caravan in het Zillertal. Zo kunnen we skiën in de kerstvakantie, in februari en wat weekenden tussendoor. Heerlijk het gebied verkennen. En lekker eten, dat is onlosmakelijk verbonden met skiën.' →

Ella skiet op de rolbaan in Skicentrum Heemskerk, skicentrumheemskerk.nl

