

Uit het Woord der Waarheid

Gratis Bijbelstudieblad voor jong en oud

Jaargang 75 • nummer 7 • juli 2020

INHOUD

| | |
|--|------------|
| <i>Zie, de Bruidegom! (gedicht)</i> | <i>161</i> |
| <i>De poorten van Jeruzalem in Nehemia 3 (6)</i> | <i>162</i> |
| <i>Echte vrede, ware vrijheid (1)</i> | <i>164</i> |
| <i>De dag van de HEERE</i> | <i>167</i> |
| <i>Gedachten voor nieuwe gelovigen</i> | <i>172</i> |
| <i>Het nieuwe lied (1)</i> | <i>178</i> |
| <i>Jonge mensen en moderne media</i> | <i>181</i> |

Veel gestelde vragen

door M. Hardt

Acht vragenseries met antwoorden die kernachtige uitleg geven over de basis van het Christelijke geloof. Geschikt voor Bijbelstudie, zowel individueel als in groepen.

De vragen hebben betrekking op:

- De Heere Jezus - Zijn Persoon
- De Heere Jezus - Zijn lijden
- De Heere Jezus - Zijn ambten
- De Heere Jezus - Zijn terugkomst
- Het Evangelie van verlossing - Rechtvaardiging van zonden
- Het Evangelie van verlossing - Bevrijding van de macht van de zonde
- De Gemeente vandaag
- De inspiratie van de Bijbel



Bestelcode: 299-2

Aantal pagina's: 105

Prijs: € 7,95

Colofon

Redactie- en administratie-adres:

Stg. Uit het Woord der Waarheid

Postbus 260, 7120 AG Aalten

Abonnementen en lektuurbestelling:

Tel. 0543 - 47 17 46

E-mail: bestel@uhwdw.nl

IBAN: NL44 INGB 00 00 92 46 08

Algemene info, redactie en doorstorting giften (vertrouwelijk):

Tel. 0543 - 47 88 43; fax 47 88 42

E-mail: info@uhwdw.nl

ISSN: 1384-735X

Giftenrekeningen:

IBAN: NL56 INGB 00 00 72 36 02

BIC: INGBNL2A* (ANBI aftrekbaar)

Voor persoonlijke behoeften:

IBAN: NL37 ABNA 04 22 21 00 48

BIC: ABNANL2A* (ANBI niet aftrekbaar)

*Voor betalingen vanuit buiten Europa de BIC vermelden s.v.p.

Websites:

- Uitgeverij: www.uhwdw.nl
- Bijbelse artikelen en MP3-lezingen: www.debijbelvoorjou.nl
- Info i.v.m. werk van de Heere in binnen- en buitenland, hulp aan armen, noodhulp e.d.: www.uhwdw-fcs.nl

Alle prijzen zijn excl. verzendkosten.

© foto omslag: AdobeStock © foto's binnenzijde: Pixabay

Zie, de Bruidegom!

Te middernacht klonk op de straten
een roepstem: 'Zie de Bruidegom!'
't Is onze Heere Jezus Christus,
Die zegt: 'Weet dat Ik spoedig kom!'

Die hoop op Hem daar in de hemel
zet onze harten weer in vlam.
't Gelukkig perspectief voor ogen:
wat heerlijk als Hij nú al kwam!

Zij die door Jezus zijn ontslapen,
zij horen Zijn stem net als wij
en samen gaan wij naar de Bruidegom,
Hem tegemoet, verheugd en blij.

Het is Zijn wens voor Zijn Gemeente
dat wij bereid zijn als Hij komt,
verlangend naar Zijn grote feestdag:
'De Bruidegom! Zie de Bruidegom!'

naar de Franse dichter Trébollier

De poorten van Jeruzalem in Nehemia 3 (6)



De dichtgemetselde Gouden Poort (Golden Gate) van Jeruzalem

4. De Dalpoort

In Nehemia 3:13 wordt als vierde poort de Dalpoort genoemd. Die lag waarschijnlijk op de westelijke helling van de Davidsstad. Via deze poort was Nehemia bij zijn nachtelijke bezichtiging de stad uit gegaan en ook weer teruggekomen (Neh. 2:13,15). De Dalpoort werd door Hannun ('begenadigd') en de inwoners van Zanoah¹ ('verwerping') hersteld. Ook deze poort werd volgens de regels gebouwd, met zijn deuren, sluitbalken en grendels. Zo was het ook bij de Vispoort en de Oude Poort gebeurd, maar niet bij de Schaapspoort.

Laten we nog eens in herinnering roepen dat Jeruzalem, die heilige stad van God, een beeld van de Gemeente in de uitoefening van haar praktische gemeenschap is. De poorten van de stad Jeruzalem zijn beelden van de grondregels waarnaar de mensen in de stad van God leven en handelen. Een dal spreekt van een plaats in de diepte en in vernedering. Het is een beeld van nederigheid en ootmoedige gezindheid en daarmee ook van onderwerping. Wij zien deze gezindheid van Nehemia al bij zijn reactie op de boodschap over Jeruzalem (Neh. 1), maar ook tegenover koning Arthahsasta. Hij was en bleef een ootmoedige man.

Een waardevolle les over de geestelijke betekenis van de Dalpoort vinden we in Efeze 4:1-3: 'Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in [del

¹ Er waren in Judea toen twee plaatsen met deze naam.

Heere, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u geroepen bent; in alle ootmoed en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid elkaar in liefde te verdragen; u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede'. Deze uitspraak is heel opmerkelijk. In deze brief wordt namelijk de leer van Gods Woord over de Gemeente in haar hoogste vorm weergegeven, in zekere zin 'op het hoogste niveau'. Maar voor het praktische leven van de Gemeente hebben we niet alleen kennis van de leer nodig. We hebben ook de juiste gezindheid en harts-gesteldheid nodig. Juist dat tonen de geciteerde verzen. Ze beschrijven het gedrag van geestelijk gezinde Christenen. Het is het gedrag van de nieuwe mens, die wij aangetrokken hebben. In volmaakte vorm zien we dit gedrag terug in onze Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde (zie Matth. 11:29).

Nederigheid, zachtmoedigheid en het elkaar in liefde verdragen zijn de kenmerken die de Dalpoort ons leren moet. Zonder deze kenmerken kunnen we de gedachten van God over de Gemeente niet in praktijk brengen. Boven alles staan daarbij de woorden van Paulus: 'want wij zijn leden van elkaar' (Ef. 4:25). Ook in zijn vermaningen in Filippi 2 doet hij een beroep op onze geestelijke gezindheid: 'Maak dan mijn blijdschap volkomen, door eensgezind te zijn, dezelfde liefde te hebben, eenstemmig hetzelfde te bedenken. [Doel] niets uit partijzucht of ijdele roem, maar in ootmoed achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; een ieder zie niet lalleen] op zijn eigen [belang], maar een ieder [ziel ook op dat van anderen. Want die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was' (Fil. 2:2-5). In alle omstandigheden en situaties zijn en blijven wij als leden van het lichaam van Christus met elkaar verbonden. De vraag is: is dat ook in praktisch opzicht in ons gedrag te zien?

Vers 13 bevat een bijzonderheid. Hier wordt namelijk bij wijze van uitzondering de lengte van het te herstellen stuk muur genoemd: duizend el, dat wil zeggen: ongeveer een halve kilometer. Hoeveel stenen moesten er voor de reparatie van dit relatief lange gedeelte wel niet

aangesleept, opgestapeld en ingepast worden! Waarom wordt de afstand tussen de Dalpoort en de Mestpoort genoemd? Blijkbaar wil de Heilige Geest, de Auteur van dit bericht, onze aandacht op de nauwe relatie tussen deze beide poorten wijzen. Beide poorten worden ook bij de eerste nachtelijke rondgang van Nehemia in hoofdstuk 2 genoemd. Daarom horen de overdenking van de Dalpoort en die van de Mestpoort bij elkaar. In de Gemeente van God zijn de lessen die we ervan kunnen leren, nauw met elkaar verbonden.

(Wordt vervolgd).

Arend Remmers

Echte vrede, ware vrijheid (1)

Vrede, een schaars artikel dat toch gratis verkrijgbaar is!

Geen vrede in de wereld

Laat ik vooropstellen dat het hier niet gaat over vrede in de wereld. Die vrede is er nog nooit geweest en zal ook niet eerder aanbreken dan wanneer de Heere Jezus Christus terugkomt om orde op zaken te stellen. Pas dan zullen, zoals de profeet Jesaja zegt, de zwaarden omgesmeed worden tot ploegscharen. Vóór die tijd is iedere periode van vrede niets anders dan een tijdelijke afwezigheid van oorlog. Deze vrede komt dus niet vaak voor! In feite is ze niet beschikbaar. De factoren ervoor ontbreken namelijk. Onderling wantrouwen, strijdige belangen e.d. staan haar in de weg.

Vijandschap reëel

Wij willen het hebben over een andere vrede, namelijk vrede tussen de mensen en God. Tussen de mens en God bestaat er namelijk evenmin een toestand van vrede. Het zou normaal zijn als dat wel zo was. Schepper en schepsel horen immers bij elkaar! In werkelijkheid heerst

er echter disharmonie. De mensen schelden op God en gebruiken Zijn Naam als vloek. Velen beweren zelfs dat God helemaal niet bestaat en ze ergeren zich aan hen die het tegendeel verkondigen. In feite is er dus vijandschap tussen de mens (van nature) en God. Door de zonde is de mens een vijand van God geworden (Rom. 5:10; Ef. 2:15-16). Er bestond vijandschap tussen Jood en heiden en vijandschap tussen deze beiden en God.

Schijnvrede

Zoals er onder de volken schijnvrede heerst, zo is er ook een schijnvrede tussen de mens en God mogelijk. Die schijnvrede kan de gedaante hebben van godsdienstige onverschilligheid. Men vervloekt God niet, men gaat niet tekeer tegen Christenen, men acht voor sommige mensen de godsdienst zelfs een nuttige zaak. Het lijkt allemaal heel vredig. Maar afwezigheid van lawaai en van alarm is zeker geen bewijs van rust en veiligheid. Een uitgespreid klapnet en een stilliggend haakje met deeg op de bodem van een kanaal zijn er het bewijs van.

Dit geldt ook op het geestelijk vlak. De Heere Jezus heeft eens gezegd: 'Wanneer de sterke gewapend zijn hof bewaart, zijn zijn goederen in veiligheid' (Luk. 11:21). En Hij laat ons niet in het onzekere wie die 'sterke' is. Het is de satan, de meester-vogelvanger, die met zijn listige misleidingen de mensen in het oor fluistert: 'Vrede, vrede', terwijl er geen vrede is. En zo zijn er heel wat mensen die leven voor hun natje en droogje en die doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. In een hel geloven ze niet en in een hemel maar amper. Als er al zoiets als een 'hiernamaals' bestaat, dan zal 'onze lieve Heere' het wel goed met hen maken. Als aan deze mensen de boodschap van het rechtvaardige oordeel van God



'Vrede, vrede'

terwijl er geen
vrede is.

gebracht wordt en hun het evangelie van berouw en bekering van zonden verkondigd wordt, ontwaakt echter de vijandschap die in hun hart sluimerde. Ook al blijven ze uiterlijk misschien beleefd, toch wenden ze zich met wrevel af, net als Naäman, voor wie de Jordaan veel te min was om erin gereinigd te worden. Deze mensen menen vrij te zijn en ze hebben niet door of willen niet weten dat ze in feite gevangenen van de satan zijn.

Als het geweten ontwaakt

Als echter de Geest van God aan het hart van dergelijke gevangenen van de satan gaat werken en hun geweten ontwaakt, dan ontdekken ze heel gauw dat de duivel niet een gezellige gastheer in zijn paleis is, maar een barse bewaker aan de poorten. Op alle mogelijke manieren probeert hij de mensen in zijn greep te houden. En één van zijn listen is dat hij verontruste zondaars aanspoort om vrede te verwerven op een verkeerde manier. Hij zet zijn slaven aan het werk. Nu kun je net zo goed je tijd verknoeien met een berg beklimmen in de hoop te ontdekken dat water vanuit het dal naar de bergtop vloeit als vrede zoeken op een manier waarbij Gods orde finaal op zijn kop gezet wordt.

Laat ik concreet worden. In de slothoofdstukken van het Evangelie van Johannes komen vier belangrijke korte uitspraken voor en wel de volgende:

1. 'Het is volbracht' (Joh. 19:30)
2. 'Vrede zij u' (Joh. 20:19)
3. 'Hebt u Mij meer lief dan dezen?' (Joh. 21:15)
4. 'Volg ... Mij' (Joh. 21:22)

De volgorde van deze vier is niet onbelangrijk. De eerste uitspraak betreft het feit dat de belofte van God vervuld is. De Zoon van God heeft het oordeel gedragen. God heeft getoond hoe lief Hij de wereld had en dat Hij de mens wilde redden.

De tweede uitspraak heeft betrekking op het resultaat van dit ‘het is volbracht’. Christus is opgestaan en nu kan vrede het deel zijn van ieder die gelooft. **De vraag: ‘Hebt u Mij lief?’ appelleert aan het hart van iedereen die vrede gevonden heeft en die de liefde van God heeft leren kennen.** Daarop volgt de uitnodiging of het bevel ‘Volg ... Mij’. Voor hen die Christus liefhebben, is dat geen zware opgave. Dit is Gods orde; het één vloeit uit het ander voort.

(Wordt vervolgd).

George Cutting

De dag van de HEERE

De uitdrukking ‘de dag van de HEERE’ komt vaak voor in het Oude Testament.

In Jesaja 2 lezen we: ‘Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden ... De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal *op die dag* hoogverheven zijn. En de afgoden – ze vergaan volkomen. Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken’ (vs. 12,17-19).

Ook in Joël 2 komt dit voor: ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna

niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie ... Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in ... Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?' (vs. 1-2,10-11).

Uit deze en andere gedeelten leren we dat 'de dag van de HEERE' verbonden is met de ernstige gedachte aan het oordeel over de wereld, over het afvallige Israël, over de mens en zijn wegen, over alles wat het hart van de mens waardeert en waarnaar het verlangt.

De dag van de Heere staat in scherp contrast met de dag van de ongelovige mens. De ongelovige mens heeft nu de overhand, maar dan zal de Heere de overhand hebben.

Verschil tussen 'de dag' en 'de komst' van de Heere

Het is volkomen waar dat al Gods kinderen zich kunnen verblijden in het vooruitzicht van deze dag, die, hoewel hij zal beginnen met oordeel over de wereld, gekenmerkt zal worden door de universele heerschappij van gerechtigheid. Toch moeten we beseffen dat de specifieke hoop van de Christen niet bestaat uit deze dag met zijn verschrikkelijke gebeurtenissen van oordeel, toorn en verschrikking, maar uit de komst en nabijheid van de Heere Jezus, met de heerlijke gebeurtenissen van vrede en blijdschap, liefde en glorie. De Gemeente zal haar Hoofd ontmoet hebben en met Hem teruggekeerd zijn naar het Vaderhuis, voordat die verschrikkelijke dag losbarst over de wereld. Het zal haar heerlijke deel zijn om de gemeenschap van dat hemelse Thuis te proeven, al in de periode voorafgaand aan het begin van de dag van de Heere. Zij zal zich verblijden bij het zien van 'de heldere Morgenster', lang voordat 'de Zon van de gerechtigheid' zal opgaan over het vrome deel van het volk Israël – het Godvrezende overblijfsel van het zaad van Abraham.

Dit zal een immens effect zal hebben op onze gedachten, standpunten en verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Het zal ons in staat stellen om, zonder dat ook iets het zicht belemmert, ons ware vooruitzicht als Christen te begrijpen. Het zal ons verlossen van alle nevel, vaagheid en verwarring en bovendien zal het onze geest bevrijden van alle angst, waarmee zelfs zo velen van het geliefde volk van de Heere aan de toekomst denken. Het zal ons leren om uit te zien naar de Verlosser, de gezegende Bruidegom, de eeuwige Minnaar van onze ziel, in plaats van oordelen en verschrikking, verduisteringen en aardbevingen, uitbarstingen en omwentelingen te verwachten. Het zal onze geest rustig en blij maken, vanwege de vaste en zekere hoop om bij de Heere Jezus te zijn, voordat de grote en vreselijke dag van de Heere komt.

Zien we hoe de trouwe apostel zich inspande om zijn geliefde bekeerlingen in Thessalonika tot het besef te brengen van het verschil tussen 'de komst' en 'de dag'? 'Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het niet nodig, dat wij u schrijven. Want u weet zelf heel goed, dat de dag van [de] Heere komt als een dief in de nacht. Wanneer *zij* [niet: u] zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over *hen* komen zoals de barensood over een zwangere, en *zij* zullen geenszins ontkomen. *Maar u, broeders*, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvalen; want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis' – de Heere zij geloofd! – 'Laten wij dus niet slapen zoals de anderen, maar laten wij waken en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, toegerust met het borstharnas van het geloof en de liefde, en als helm de

De achteruitgang binnen de gemeente begint wanneer iemand de komst van de Heere verwacht (Matth. 24:48).

Opwekking in de gemeente begint als men de komst van de Heere elk moment verwacht (Matth. 25:6).

hoop van het heil; want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen ldat wil zeggen: dood zijn of levenl, samen met Hem zouden leven. Daarom, vermaan en sticht elkaar, zoals u ook doet' (1 Thess. 5:1-11).

Hier wordt het onderscheid duidelijk uitgelegd. **De Heere Zelf zal als de Bruidegom voor ons komen. De dag van de Heere zal de wereld overvallen als een dief. Kan er een sprekender contrast zijn?** Hoe kan iemand deze twee dingen verwarren? Ze zijn zo verschillend als maar zijn kan. Een bruidegom en een dief zijn beslist twee totaal verschillende dingen en zo verschillend zijn ook de komst van de Heere voor de Zijnen die Hem verwachten en de komst van Zijn dag voor een slapende of dronken wereld.

Sardis

Sommigen zien misschien een probleem in het feit dat tot de gemeente in Sardis deze woorden gezegd worden: 'Als u dan niet waakt, zal Ik tot u komen als een dief, en u zult geenszins weten op welk uur Ik tot u zal komen' (Openb. 3:3). Wanneer we bedenken dat in het geval van Sardis de belijdende leden de naam hebben te leven, maar in werkelijkheid dood zijn, begrijpen we het. Sardis was gezonken tot het niveau van de wereld en kan de dingen alleen zien vanuit het gezichtspunt van de wereld. De gemeente heeft volslagen gefaald; ze is vervallen van haar hoge en heilige positie; ze ligt onder het oordeel. Daardoor wordt ze niet bemoedigd door de ware hoop van de Gemeente, maar wordt ze bedreigd door het verschrikkelijke oordeel voor de wereld.

We zien de Gemeente hier niet als het lichaam of de bruid van Christus, maar als het verantwoordelijk getuigenis voor God op aarde, de gouden kandelaar die het Goddelijke licht van het getuigenis had moeten uitstralen in deze donkere wereld, in de afwezigheid van haar

Heere. Maar helaas is de belijdende Kerk zelfs dieper gezonken en duisterder geworden dan de wereld zelf.

Het is een troost en verlichting voor het hart van een ware gelovige dat onze God in Zijn onvoorstelbare genade altijd voedsel zal doen uitgaan van de eter en zoetigheid van de sterke. **Hij brengt licht voort uit de duisternis, leven uit de dood** en laat de heldere stralen van Zijn heerlijkheid schijnen te midden van de meest rampzalige verwoesting veroorzaakt door de hand van de vijand. De waarheid hiervan wordt in heel de Bijbel geïllustreerd en zou ons hart moeten vullen met vrede en onze mond met lofprijzing.

Dwalingen weerlegd door de Heere

Zo zijn ook de verschillende leerstellige dwalingen en dagelijkse zonden waarin de eerste Christenen vervielen, door God gebruikt voor instructie en leiding en tot nut van de Gemeente aan het eind van haar aardse geschiedenis.

Zo maakte God de dwaling van de gelovigen in Thessalonika wat hun overleden medegelovigen betreft, tot de gelegenheid om zo'n stroom van Goddelijk licht te werpen op de komst van de Heere en op de opname van de Gemeente dat geen enkele gelovige die zich onderwerpt aan de Bijbel, ooit meer zo'n zelfde vergissing kan maken.

De gelovigen in Thessalonika zagen uit naar de komst van de Heere en daarin hadden ze het bij het juiste eind. Ze verwachtten dat Hij Zijn koninkrijk op aarde zou vestigen en ook wat dat betreft hadden ze het bij het juiste eind. Maar ze begingen de grote vergissing door het hemelse aspect van deze heerlijke hoop te vergeten. Hun begrip was onvolkomen, hun geloof schoot tekort. Ze zagen niet de twee delen en de dubbele betekenis van de komst van Christus: Zijn neerdalen in de lucht om de Zijnen tot Zich te nemen en Zijn verschijnen op aarde in heerlijkheid om Zijn koninkrijk te vestigen in zichtbare macht. Daar-

door vreesden zij dat hun overleden broeders en zusters geen deel zouden hebben aan de zegen, de kring van heerlijkheid.

Deze vergissing werd door God gecorrigeerd in hoofdstuk 4 van de eerste Brief. Het hemelse aspect van de hoop – het ware deel van de Christen – wordt aan het hart voorgehouden als het juiste feit voor de dwaling wat de overleden heiligen betreft. Christus zal al de Zijnen (en niet maar een deel van hen) tot Zich nemen en als er al sprake was van enig voordeel, dan zou dat juist zijn voor de mensen om wie zij treurden: ‘De doden in Christus zullen eerst opstaan’ (vs. 16).

C.H. Mackintosh

Gedachten voor nieuwe gelovigen als zij hun leven met de Heere beginnen

**‘Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE,
uw God, van u’.**

Deuteronomium 10:12

Nu u hebt gebogen voor de heerschappij van Jezus Christus en Hem hebt aanvaard als uw Heere en Heiland, verlangt Hij dat u:

- uw oude leven de rug toekeert en u afwendt van de paden van zonde en schaamte en van wereldgelijkvormigheid en goddeloosheid;
- de zonde haat en gerechtigheid liefhebt;
- al uw daden verricht in het licht tot heerlijkheid van God;
- niet langer wandelt in overeenstemming met de duisternis en de gedachten en wegen van mensen die God niet kennen.

Hier volgen enkele praktische suggesties om u daarbij te helpen.

Lees het Woord

God verwacht van u, als Zijn kind, dat u de tijd neemt om Zijn Woord te lezen en te overdenken. Verwaarloos het Woord van God – de Bijbel – niet. Wij zijn erdoor wedergeboren (Jak. 1:18; 1 Petr. 1:23). Het Woord is in staat ons:

- op te bouwen (Hand. 20:32);
- rein en heilig te bewaren (Joh. 15:3; 17:17; Ef. 5:26; Ps. 119:9);
- te behoeden voor het zondigen tegen de Heere (Ps. 119:11);
- te leiden als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Ps. 119:105).

Wij hebben het Woord van God nodig voor iedere stap van ons leven. Door Zijn Woord beoordelen wij alle dingen en zijn wij in staat goed van kwaad te onderscheiden. Daarom moeten we het regelmatig lezen (Joz. 1:8), het grondig overdenken (1 Tim. 4:15; Ps. 1:2) en het van harte gehoorzamen (Rom. 6:17; 1 Petr. 1:22). Als we dit doen, zullen we groeien in ons leven als Christen en zal de Heere ons op bijzondere wijze kunnen gebruiken. Hij zal ons leven zegenen en ons tot zegen maken voor veel mensen.



Breng tijd door in gebed tot God

Er is weleens gezegd dat gebed de ademhaling van de gelovige is; zoals ademen fysiek belangrijk is, zo is gebed dat in het christenleven. Als we ophouden met bidden, zullen we de kracht van het nieuwe leven gaan kwijtraken. Hoe waar is de uitspraak: 'Zeven gebedsloze dagen maken iemand zwak'! We worden aangemoedigd door de Heere om 'met vrijmoedigheid [tel] naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot tijdige hulp' (Hebr. 4:16), om onophoudelijk te bidden (1 Thess. 5:17) en om te waken en bidden, opdat we niet in verzoeking komen (Mark. 14:38). Als we bidden, zijn we in contact met onbegrensde macht; we spreken en hebben gemeenschap met onze God. Onze Heere bracht soms de hele nacht door in het gebed tot God (Luk. 6:12). De Heere is ons volmaakte Voorbeeld; laten we op Hem lijken.

Het eerste wat we lezen van Saulus, een man die Christenen vervolgde, nadat hij zich had overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus, is dat hij bad (Hand. 9:11). Ananias was bang om naar hem toe te gaan, maar toen de Heere hem liet weten dat Saulus aan het bidden was, realiseerde hij zich dat Saulus niet langer een vervolger was. In plaats daarvan was Saulus nu een gelovige en een geliefde broeder in de Heere. **Gebed is werkelijk een teken van het nieuwe leven en de relatie waarin wij zijn gekomen, waarin wij roepen: 'Abba, Vader!'** (Rom. 8:15).

Woon de samenkomsten bij

God heeft in verschillende plaatsen plaatselijke vergaderingen gevormd tot hulp, bemoediging en nut voor ons. We moeten 'de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn' (Hebr. 10:25). De Geest spreekt in de samenkomsten van gelovigen, want Hij wil ons niet alleen dienen als individuele gelovigen, maar ook als de plaatselijke gemeente. We zijn een getuigenis voor de Heere en voor het ene lichaam van Christus waartoe alle gelovigen behoren. In feite is er geen andere samenkomst op aarde waarbij de Heere Zijn aanwezigheid belooft dan

alleen de samengekomen gelovigen. 'Want waar twee of drie vergaderd zijn *in Mijn Naam*, daar ben Ik in het midden van hen' (Matth. 18:20).

We moedigen u aan om een plaatselijke vergadering te zoeken in uw buurt en de verschillende samenkomsten bij te wonen. Wees actief als een lid van het lichaam van Christus in die plaats. Laat uw stoel niet leeg zijn bij de samenkomsten, tenzij u op geen enkele wijze kunt vermijden om afwezig te zijn.

Laat u dopen

Voordat onze Heere deze wereld verliet om terug te gaan naar Zijn Vader, gaf Hij de opdracht dat zij die in Hem zouden geloven, gedoopt moesten worden 'tot de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest' (Matth. 28:19). Hoewel iemand niet gered wordt door de doop, is het wel een opdracht van de Heere.

Als we gedoopt zijn, zijn we openlijk onder de heerschappij van Christus geplaatst en verklaren wij dat wij met Hem gestorven zijn, met Hem begraven zijn en met Hem zijn opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen (Rom. 6:1-3). Het ondergedompeld worden in water bewerkt niet een goed geweten (dat doet alleen het bloed), maar de doop is een antwoord erop voor God (Hebr. 9:14; 1 Petr. 3:21). Het is een van de eerste stappen in discipelschap, waarmee we aangeven dat we bereid zijn om Jezus Christus te volgen en te gehoorzamen als Heere. Als u dat nog niet gedaan hebt, wacht er dan niet langer mee; sta op en laat u dopen, in gehoorzaamheid aan het gebod van de Heere.

Ga aan het werk

Ga aan het werk in de dienst van de Heere. De Heere had ons Thuis kunnen halen toen wij behouden werden, maar Hij heeft ons hier op aarde gelaten om in Zijn afwezigheid Hem te dienen. Toen Hij op aarde was, was Hij het Licht van de wereld (Joh. 8:12; 9:5). Nu is Hij afwezig, net als 's nachts de zon, en zijn wij hier om als sterren te schijnen in deze donkere wereld. 'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat

zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken' (Matth. 5:16).

'Laat niemand u passief horen zeggen: 'Er is niets wat ik kan doen', terwijl de zielen van mensen sterven en de Meester u roept' (Daniel March, 1816-1909) om te handelen. Neem overal waar u naartoe gaat, een paar traktaten mee en geef ze aan de mensen die u tegenkomt. Sommigen zullen ze afwijzen, maar anderen zullen er blij mee zijn. Vertel iedereen die u ontmoet, over de Heiland; schrijf brieven en e-mails; bel uw vrienden en vertel het hun; voeg een evangelietraktaat aan uw brief toe. Help in de zondagsschool en bij het programma voor de jeugd. Doe mee aan openluchtsamenkomsten, bidstonden en alle andere samenkomsten. Wacht niet tot u ergens voor gevraagd wordt; doe uw ogen open en zie wat er gedaan moet worden, of het nu gaat om iets kleins of iets groots. **Doe het voor de Heere en niet om mensen te behagen of om er eer voor te krijgen** (zie Kol. 3:23-24).

Blijf actief! Als u niet bezig blijft voor de Heere, zal satan wel dingen voor u vinden om te doen. Bezoek de zondagsschoolkinderen en hun ouders thuis, de zieken en invaliden, lees hun voor en bid met hen. Doe mee met een Bijbelkamp in de zomer; het is goed om andere trouwe Christenen te leren kennen van uw eigen leeftijd, ervaringen met hen uit te wisselen en een goede relatie op te bouwen.

Gedenk de Heere in de breking van het brood

In Handelingen 2:41-42 zien we dat de eerste discipelen niet alleen gedoopt werden om hun trouw aan de Heere Jezus te tonen, maar dat ze ook bleven volharden in de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden. Het is het verlangen van de Heere dat u gemeenschap hebt met de Zijnen. U moet u in dat gezelschap van gelovigen bevinden waar de Heere graag Zijn plaats in hun midden inneemt en waar u dingen gemeenschappelijk hebt met anderen die behouden zijn. We lezen dat nadat Saulus bekeerd was, hij een paar dagen bij de discipelen in Damaskus verbleef.

Iets anders wat de Heere graag wil dat u doet, is Hem gedenken in de breking van het brood. Op de avond voordat Hij naar het kruis ging toen Hij samen was met de Zijnen, nam Hij brood en dankte Hij; zo nam Hij ook de drinkbeker en toen Hij die aan hen gaf, zei Hij: 'Doe dit tot Mijn gedachtenis' (Luk. 22:19). Wij behoren daarom deze viering om onze geliefde Heere te gedenken, voort te zetten. De eerste discipelen waren gewoon om dit iedere dag te doen, maar later werd het de gewoonte om iedere eerste dag van de week brood te breken (Hand. 20:7). De Heere hecht zo veel waarde aan de breking van het brood dat Hij, nadat Hij was opgevaren naar de heerlijkheid en was gaan zitten aan de rechterhand van de Vader, deze dingen openbaarde aan de apostel Paulus. Laten we daarom Hem gedenken. Dat kunnen we nooit te vaak doen. Hij heeft gezegd dat zo dikwijls wij dat doen, wij dat doen tot Zijn gedachtenis en op deze manier verkondigen wij Zijn dood totdat Hij komt (1 Kor. 11:23-26).

Wat als ik zondig?

'Mijn kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige' (1 Joh. 2:1). God haat de zonde en wij zouden de zonde ook moeten haten. Maar als wij zondigen, komt daarmee niet een einde aan ons christenleven, want wij hebben een Voorspraak bij de Vader. Hij verteenwoordigt ons in de hemelse rechtbank op grond van Zijn vergoten bloed. Wij, als gelovigen, moeten onze zonden belijden en '[God] is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Joh. 1:9). Probeer niet om uw zonden te verbergen of te bedekken, maar belijd ze aan God (Spr. 28:13). Hij houdt van ons als onze liefhebbende Vader en Hij zal ons nooit voor altijd laten lijden in zonde. Integendeel, Hij wil ons oprichten en ons reinigen, zodat wij weer in gemeenschap met Hem zullen leven!

Dus, wat vraagt de Heere van ons? Wij moeten recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig wandelen met onze God (Micha 6:8).

Milton Jamieson (Jamaica)

Het nieuwe lied (1)

De uitdrukking ‘*het nieuwe lied*’ heeft al meer dan eens gelovigen beziggehouden die het Woord onderzoeken en meer in het bijzonder misschien wel hen die zich erop toeleggen de profetieën beter te begrijpen. De bestaande uitleggingen hebben mij nooit helemaal bevredigd. De overheersende gedachte bij sommigen die (hoewel hij niet volledig is) het meest met onze uitleg overeenkomt, is dat het nieuwe lied de Heere Jezus verheerlijkt als *Overwinnaar*. Het zal gemakkelijk aan te tonen zijn dat deze verklaring niet nauwkeurig is en dat zij niet helemaal beantwoordt aan de gedachte die ligt opgesloten in de uitdrukking ‘het nieuwe lied’.

Ik denk dat het onderzoek van de verschillende gedeelten waar wij die uitdrukking aantreffen, ons een meer nauwkeurige verklaring zal geven. Ik hoop dat dit onderzoek niet alleen voedsel geeft aan ons verstand; integendeel, laat het mogen dienen tot opbouw van de zielen door meer de veelvoudige heerlijkheid van onze aanbiddelijke Heere en Heiland te leren waarderen. Voordat wij onze conclusie te kennen geven, zullen wij zo beknopt mogelijk alle gedeelten onderzoeken waar deze uitdrukking voorkomt.

Openbaring 5

‘En zij zingen een *nieuw lied en zeggen*: U bent waardig het boek te nemen en zijn zegels te openen’ (vs. 9).

Wij beginnen ons onderzoek met dit hoofdstuk omdat wij er zeer duidelijk in uitgedrukt vinden:

1. de sfeer waarin het nieuwe lied gezongen wordt,
2. de personen die het zingen en
3. de inhoud van het lied en het Voorwerp Dat erin verheerlijkt wordt.

In dit lied hebben we, hoewel we met schroom over soorten spreken, het 'model' van het loflied. Dat wil zeggen: **dit lied bevat alles wat maar door lofzettingen kan worden uitgedrukt.**

Als eerste merken we dan op dat de *plaats* waar het lied wordt aangeheven, de hemel is, waar de troon van God is gevestigd, in het midden waarvan men het Lam ziet, staande als geslacht.

Vervolgens zien we dat het *de verheerlijkte heiligen* zijn die het nieuwe lied aanheffen. Men ziet hen hier in hun volkomen aantal. Ze hebben de hemel al tot hun eeuwige woonplaats en ze zitten op hun eigen tronen.

Deze heiligen met de vier levende wezens omvatten de opgestane en verheerlijkte hemelse verlost, dat wil zeggen: allen die de behoudenis beërfd hebben vanaf de zondeval tot op het ogenblik dat de profetische gebeurtenissen van het einde zullen beginnen. Deze verheerlijkte heiligen kunnen met inzicht Hem prijzen Die voor hen gestorven is en van Wie de opstanding hun de heerlijke plaats verworven heeft die zij tot in eeuwigheid zullen bezitten. Zij zijn koningen en priesters, deelgenoten van Hem Die de hoogste Koning en Priester is.

Het bezingen van de *hemelse* heerschappij treedt in hun lied het meest op de voorgrond. Maar de regering waaraan zij (en anderen met hen) ook deel zullen hebben, wordt daarom niet weggelaten: 'En zij zullen over *de aarde* heersen' (vs. 10). Deze gebeurtenis is nog toekomstig; de oudsten bezitten in dit gedeelte de heerschappij over het aardse deel van het koninkrijk nog niet, maar wel nemen zij al deel aan de hemelse regering, wat trouwens van nog veel grotere waarde is.

In de derde plaats merken we op dat *Hij (Hij alleen, het geslachte Lam)* het *Voorwerp* is van het nieuwe lied. *Hij* is het Die als het hemelse Middelpunt van alle dingen ons voor ogen wordt gesteld. Wanneer we op de



inhoud van het nieuwe lied letten, dan zien we dat het Christus verheerlijkt, Die *door Zijn offer de overwinning heeft behaald* over alle macht van de vijand, opdat Hij met Zijn bloed voor God een grote menigte van aanbidder zou kopen. Het nieuwe lied evenwel, dat zoveel inhoudt, beschrijft hier niet, zoals we al gezegd hebben, de bijzondere betrekking van de verlostten tot de aardse sfeer, want het bepaalt er zich toe te zeggen: ‘Zij *zullen* over de aarde *heersen*’. Christus Zelf heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zegelen te verbreken, dat wil zeggen om de oordelen uit te voeren die de aarde zullen bevrijden. Maar in hoofdstuk 5 is Zijn regering hier beneden nog niet gevestigd en als gevolg daarvan ook die van de heiligen nog niet. Dit kan niet plaatshebben dan door de oordelen die spoedig hierna zullen beginnen.

Niet hier, maar in hoofdstuk 19 van het Boek Openbaring zien we Hem persoonlijk als Rechter op de aarde verschijnen. Zijn betrekking als Koning tot Zijn volk Israël wordt in hoofdstuk 5 door deze woorden uitgedrukt: ‘de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David’ (vs. 5). Maar deze koninklijke Overwinnaar wordt ons op een veel meer verheven manier voorgesteld in het nieuwe lied. We zien daar Hem, Die alle macht heeft in hemel en op aarde, Die door één offerande, de offerande van Zichzelf, de macht van de satan heeft verbroken en de verheerlijkte heiligen tot in eeuwigheid aan hun wrede vijand heeft ontrukkt.

Wij, de heiligen die nu op de aarde zijn, verwachten de komst van de Heere Jezus; wij hebben door de hoop aan dit toneel deel. Maar ook nu kunnen we al vooraf het nieuwe lied van Openbaring 5 aanheffen. Hoewel we nog in onze toestand van onvolmaaktheid verkeren, zijn we toch al met Christus opgewekt en we zijn door de Geest daar waar onze verheerlijkte Heere is.

(Wordt vervolgd).

H. Rossier

Jonge mensen en moderne media

Actueel onderzoek

In Duitsland zijn ongeveer 270.000 jonge mensen internetverslaafd. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2015, dat enkele jaren geleden (in februari 2017) door de Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gepubliceerd werd. Het aantal verslaafde jongeren is daarmee binnen 4 jaar bijna verdubbeld! Opvallend is dat het aantal verslaafde meisjes (12-17 jaar) groter is dan het aantal verslaafde jongens van die leeftijd. Vermoedelijk komt dit doordat meisjes vaker en intensiever sociale netwerken gebruiken, terwijl jongens zich eerder bezighouden met computerspelletjes. In totaal zijn jongeren en jonge volwassenen in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar gemiddeld 3 uur per dag online – en wel uitsluitend voor vermaak, spelletjes en communicatie. Daarbij komt nog eens de tijd die ze voor school, studie of beroep kwijt zijn aan internetten. Het is niet verwonderlijk dat bijna 80% van die groep via de smartphone de weg naar het internet vindt.

Gevaren en verantwoordelijkheid

Deskundigen waarschuwen al langere tijd voor de gevaren die gepaard gaan met een buitensporig gebruik van internet, smartphones, computerspelletjes enzovoort. Zij roepen jonge mensen op om moderne media in de juiste mate te gebruiken, omdat anders het gevaar bestaat dat het virtuele leven het echte leven meer en meer verdringt. De gevolgen daarvan kunnen fataal zijn.

Verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij jonge mensen

Het kwaad moet bij de wortels aangepakt worden, die vaak in de kindertijd liggen. Hier zijn wij als ouders en volwassen rolmodellen verantwoordelijk. Het is allang bekend dat veel internetten schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Maar dat is niet alles. Als ouders hebben we

niet alleen de verantwoordelijkheid om op de mentale, psychische en lichamelijke gezondheid van onze kinderen te letten, maar ook op hun *geestelijke* ontwikkeling. Niet voor niets luidt het gezegde: je bent wat je eet. Met andere woorden: **wij worden gevormd door wat wij opnemen!** Johann Wolfgang von Goethe wist al: ‘Zeg mij met wie je omgaat, dan zeg ik je wie je bent, weet ik waarmee jij je bezighoudt, dan weet ik wat er van je kan worden’. Deze levenswijsheid krijgt in dit mediatijdperk een heel andere betekenis. Het gaat niet langer alleen maar om personen en dingen, maar ook om de virtuele wereld. We moeten oppassen dat de media noch ons, noch onze kinderen gaan beheersen.

Het is volkomen duidelijk dat jonge volwassenen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Daar moeten we hen op wijzen. Het is echter net zo duidelijk dat de manier waarop ons ouderlijk huis en de omgeving in het algemeen ons gevormd hebben, van invloed zijn op de manier waarop wij omgaan met media. Ik wil in het kader van dit artikel slechts kort op drie punten wijzen:

a) *Het voorbeeld dat we zelf geven*: welke mediadiscipline leggen we ons-zelf als ouders en referentiepersonen op? Hoe gaan wij met de moderne elektronische media om? Met welke thema’s zijn we bezig als we aan het internetten zijn? Hoeveel tijd brengen we per dag met onze smartphone, tablet of computer door? Waarmee begint en eindigt de dag? Staan de media de communicatie in de weg of vinden we nog tijd om met elkaar te praten?

Voorbeeld ouders doorslaggevend

Laten we ons geen illusies maken: **het voorbeeld dat wij geven, is doorslaggevend**. Kinderen volgen veel eerder als wij hun voorleven wat wij hun (vriendelijk) zeggen. De farizeeërs preekten goed, maar ze leefden er niet naar. Dat was een aanzienlijke tekortkoming (verg. Matth. 23:3).

‘Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen en zei: De schriftgeleerden en de farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daar-

om, alle dingen die zij u zeggen, doe en bewaar die, maar doe niet naar hun werken; want zij zeggen en doen niet' (Matth. 23:1-3).

b) *De leeftijd vanaf wanneer we onze kinderen de toegang tot de moderne media toestaan:* hiervoor zijn geen kant-en-klare antwoorden. Kinderen en omstandigheden verschillen namelijk. In ieder geval geldt: niet te vroeg! Natuurlijk is het handig om relatief kleine kinderen voor een beeldscherm te zetten, omdat ze zichzelf daar vermoedelijk een tijdje bezig kunnen houden en dus rustig zijn. Maar houden ze zichzelf met goede dingen bezig? Moeten kinderen van 3 of 4 jaar hun grootouders al laten zien hoe je een smartphone bedient? Natuurlijk bieden moderne media vaak geluiden, beelden en verhalen die onze kleintjes aantrekken. En juist de intuïtieve bediening van smartphones en tablets door typen en swipen kan kleine kinderen fascineren. Maar zelfs ongelovige kenners waarschuwen ervoor om kinderen niet te vroeg in de wereld van de moderne media te laten duiken. Nog geen enkel kind is er slechter van geworden om veel tijd door te brengen met buiten spelen. *Dus: niet te vroeg toegang tot moderne media.*

c) *De tijd die wij nemen om met onze kinderen en jonge mensen over de gevaren van moderne media te praten:* kinderen hebben onze tijd en toewijding nodig. En dat niet slechts één keer, maar telkens weer. Daarbij gaat het er niet om het kind met het badwater weg te gooien. We moeten heel realistisch inzien dat moderne media deel uitmaken van ons alledaagse leven – ook van dat van onze opgroeiende kinderen.

Het gaat natuurlijk om het 'wat', dat wil zeggen: om de inhoud van dat waarmee zij zich op internet of achter de computer bezighouden. Ook hier geldt: 'Onthoud u van alle soort van kwaad' (1 Thess. 5:22). Maar het gaat om meer. Het gaat ook om het 'hoe'. Wij leven vandaag de dag in een *global village* – een wereldwijd dorp, met alle voordelen en nadelen van dien. Maar we zouden nalatig zijn als we onze kinderen niet hielpen om er op een juiste manier mee om te gaan en hen niet op de gevaren wezen.

Praat over de gevaren!

Dat beperkt zich niet tot de inhoud, het gaat ook om thema's als: omgaan met tijd, geestelijke achteruitgang, gezondheidsproblemen, mogelijk verlies van een goede sfeer, contact met ongewenste personen, cyberpesten, geweld, schending van rechten, kosten, virussen, Trojaanse paarden enzovoort. Het gaat er niet om dat we tegen de media, maar voor onze kinderen vechten. En dat gaat niet als we niet onze tijd, kracht en energie daarvoor inzetten.

Samenvatting

Het staat vast dat ongecontroleerd gebruik van moderne media grote uitwerkingen heeft op de mentale en vooral geestelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom is gezonde voorzichtigheid in ieder geval beter dan gemakkelijke toegankelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de ouders en volwassen rolmodellen. Het is goed als we duidelijke – en zinvolle – afspraken met onze kinderen maken en er zorg voor dragen dat zij zich daaraan houden. Dat doen we al naargelang de leeftijd en het karakter van het kind. Tegelijk is het vooral bij kinderen nuttig om de toegang tot het internet door bepaalde maatregelen te beperken (in het algemeen en ook wat tijd betreft). En vooral: het is goed om te weten wat onze kinderen op internet doen en met wie ze daar mogelijk contact hebben.

We moeten elkaar aanmoedigen om onze verantwoordelijkheid serieus te nemen en niet de – algemeen bekende – weg van de minste weerstand te kiezen. De wijsheid van Salomo geldt nog altijd: 'Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken' (Spr. 22:6). Wat wij onze kinderen vroeg meegeven, gaat een leven lang mee. Het kost moeite, maar het is het waard!

Ernst-August Bremicker

Wonderen in de schepping

door prof. dr. W. Gitt

Dit boekje laat iets zien van de grootheid en creativiteit van God in de schepping.

We zien schitterende wezentjes zoals vlinders, pelikanen en flamingo's. Ook lezen we over de kleine goudplevier en zien we de wonderen van een sneeuwvlok, regenboog en eikenblad.

De auteur, W. Gitt, is een wetenschapper en vanuit zijn vakgebied en kennis schrijft hij uitvoerig over de sterren, de planeten en het heelal. Hij laat de grootheid en macht van God zien: Wie is Hij toch en hoe kan ik als mens bij die grote God komen en vrede met Hem vinden? Hoe kan ik gelukkig worden – voor eeuwig gelukkig?

Full colour, formaat A5 (dwarsformaat)
Bestelcode: 425-5

Prijs: € 3,95



Kijkt u ook eens op onze website www.uhwdw.nl voor goede en mooie **dagboeken**.

Voor jonge Christenen kunnen we de 'Lightkeeper-serie' van harte aanbevelen. Elke dag-meditatie is voorzien van een leesrooster met een stukje Bijbelse uitleg, bemoediging, vragen, wetenswaardigheden en dergelijke. Misschien is de komende **zomervakantie** een goed moment om hier (opnieuw) mee te beginnen?



Lightkeeper deel 1,
512 pagina's paperback
Bestelcode: 349-4
Prijs: € 18,95

Nadenkertje



Geloofwaardig

Op een station zie ik de vertrektijd van de intercity naar Amsterdam. De trein vertrekt om 8.01 uur van spoor 4. Ik neem mijn koffer, loop naar het juiste perron en stap in.

Ik ontvang een bericht over het onverwachte overlijden van een vriend. Ik ben pijnlijk verrast, maar tref alle voorbereidingen om naar de begrafenis te gaan.

Telefonisch wordt een familiebezoek aangekondigd. Zonder te twijfelen verwacht ik hen.

Ik bestel iets uit de catalogus van een postorderbedrijf, betaal vooruit en vertrouw erop dat het gestuurd wordt.

Zo vertrouw ik dagelijks veel mensen die ik niet ken. Ik geloof advertenties en aankondigingen zonder te twijfelen.

En wanneer God spreekt, geloof ik Hem niet? Trek ik Zijn geschreven Woord in twijfel? Sta ik mij toe te twijfelen aan wat Hij gezegd heeft? Dat is inconsequent. Wij geloven mensen die zich kunnen vergissen of zelfs liegen. Maar wij twijfelen aan het Woord van God, de Bijbel, die de waarheid zegt en niet kan liegen!

Wanneer de Bijbel zegt dat ieder mens behouden kan worden door te geloven dat de Heere Jezus Christus is gestorven voor zijn of haar zonden, laten we God dan geloven op Zijn Woord! Belijd uw zonden aan God en geloof in de Heere Jezus Christus. Dat alleen brengt u in de hemel.