

Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit: **Kikkers, kikkers en nog meer kikkers**, geschreven door Erik van Os en Elle van Lieshout. Illustraties: Lars Deltrap. Uitgeverij de Inktvis.

In het boek staan nog veel meer moppen, verhalen, informatieve teksten en gedichten om samen te lezen. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via www.inktvis.nl



De kok en de kikker



kok



kikker

kok Dag kikker, kom erin.
Wat fijn dat je er bent.
Je ziet er prachtig uit.
Je glanst zo lekker groen.

kikker Dag kok, hier ben ik dan.
Ik kom je helpen koken.
Geef me maar een pan
en zeg wat ik moet doen.

kok Een uitje fruiten.
Een knoflookteen.
Een beetje peper erdoorheen.
Een korreltje zout.

kikker Dat gaat niet slecht.
Dat ruikt niet fout.
Moet er nog meer in de pan?
Je zegt het maar.
O nee, wat doe je nou?
Dat mes van jou!
Wat ben je daar toch mee van plan?

kok Ha, ha, ha, kom eens hier,
jij lekker dier!
Ga maar liggen op mijn plank.
Dan kan ik je villen!
Ik eet vanavond kikkerbillen!!!

kikker Mooi niet.
Ik denk dat ik bedank.
Dahaag! Ik ben ervandoor!
Je eet maar lekker een frietje, hoor!

kok Ik wil geen friet!
Ik wil jouw billen.
Iets anders hoef ik niet.

kikker Dat zou je wel willen.
Nog in geen 100 jaar!
Je bakt je eigen billen maar!